



'T is wol goei sa.....

*Dyn ferstân seit dat 't goed is
mar yn dyn eagen blinkt in trien*

Na het overlijden van
myn leave man, ús bysûndere heit en trotse pake

Jenny van der Werve

hebben wij veel medeleven mogen ervaren.
De vele kaarten, berichten, mooie woorden
en uw aanwezigheid bij de condoleance
zijn ons tot grote steun geweest.

Onze hartelijke dank daarvoor!

Marietje van der Werve - Sonsma
Marijke en Stüh
Peter en Wies
Marrit
Matthys