

Het verdriet en gemis na het overlijden van



*In iedere traan van verdriet  
glinstert een mooie herinnering.*

## *Wouter van Leuveren*

onze lieve pa, trotse opa  
en mijn Wouter is enorm.

De leegte die hij achterlaat is nog  
iedere dag voelbaar en erg onwerkelijk.

Overweldigend en hartverwarmend was  
en is uw liefdevolle belangstelling tijdens  
zijn kortstondig ziekbed en na zijn overlijden.

Het is bijzonder om  
te beseffen hoe geliefd Wouter was,  
hoeveel hij voor velen heeft betekend.  
We zijn dankbaar voor alle mooie bijzondere  
herinneringen die met ons werden gedeeld.

Familie van Leuveren  
Familie Koster-Hoekzema

Lemmer maart 2021