

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende,
heeft pa, pake, opa en partner zijn aardse woning verlaten



Jan Ynte Walinga

Broek
11 februari 1940

Joure
1 februari 2020

Na een gelukkig huwelijk van 43 jaar met Marieke,
gevolgd door nog een fijne periode met Trijnie.

*Een bijzonder leven, een bijzonder mens
We zullen hem missen, maar het is goed zo...*

Marieke Walinga-Kisjes in liefdevolle herinnering
Trijnie Veenstra-Piso

Robert Frank en Marion
Yanniek, Britt, Jens

Arnold en Sonja
Wybren, Tjerk

Ynte-jan en Alja
Jarno, Lyanne

*Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear
Dy wat freegje, it kin net mear
Dyn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net
Do bliuwst foar altyd yn ús hert*

*Ik mis je stem, je lieve lach
Ik mis alles van elke mooie dag
Ik mis het simpel even samen zijn
Ik mis je gewoon en missen dat doet pijn*

Jan is in Lemmer.

De herdenkingsdienst wordt gehouden op vrijdag 7 februari om
13.30 uur in de Tsjerke oan it Dok, Kerkhof 1 in Lemmer.

Aansluitend begeleiden we Jan naar crematorium "Schoterhof",
Rotstergaastweg 45 in Nieuweschoot (Heerenveen Zuid).

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12.30 uur gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Familie R.F. Walinga, Wielewei 9, 8531 ZX Lemmer